

- OPLÆSNING OG DIKTERING

(Understregede ord og sætninger skrives af eleven)

DIKTAT 5

Den værste nat i mit liv

Første del

a) For danske skoleelever fra Århus / var Uganda / – trods kakerlakker – / en fantastisk oplevelse. / Tre elever førte dagbog / på turen. / Her får vi et uddrag / af Tabita Baggesens version / af de første indtryk. /

b) Det var en overvældende / og skræmmende velkomst, / når man har kørt i bil en hel dag / og egentlig helst vil sove / eller have lidt fred til at fordøje alle indtrykkene. /

Herefter fik vi noget at spise: / kogt høne, ris, bønner, noget kogt spinatagtigt græs, / en underlig stiv grødmasse / og stegt salat. / Det var overraskende lækkert. /

Så kom natten. / Der var ikke hængt myggenet op endnu, / så vi smurte os godt ind i myggespray. / Vi rystede lagnerne for kakerlakker og edderkopper, / sprøjtede rummet godt til med noget giftigt insektdræber og lagde os til at sove. / Eller rettere: Vi prøvede på det. / Jeg lå i samme seng som en af de andre piger, / for det var lidt mere trygt den første nat. / Efter et stykke tid kunne vi høre rotter pusle / i vores bagage / og kakerlakkerne falde ned fra bjælkerne i loftet. / Vi pakkede os godt ind i lagnerne / og sørgede for, / at der ikke var den mindste sprække, / de små kryb kunne kravle ind ad. / Først ved fem-tiden, da jeg kunne høre, / at folkene bag huset gik i gang med at forberede morgenmaden, / faldt jeg til ro. /

Hvordan skulle vi nogensinde overleve en nat magen til? / Svaret kom, da vi med hævede øjne efter nattens manglende søvn kom ud i morgensolen. / Det hele var bare så smukt – flotte blomstrende træer og en varm, / men samtidig ren og frisk luft efter nattens regnskyl. / Det her var paradis på jorden. /

Uddrag af Tabita Baggesens artikel "Paradis på jord"
bragt i bladet "Red Barnet Nyt" nr. 2/april 1999, udgivet af Red Barnet.

